

**Tabutu Türk bayrağına sarılı olarak**

**Campo Verano'ya gömülen vatanperver**

# Monsenyör Prof. M. Ali Mulla ve gerçekleşmeyen fikirleri

3 Mart 1959 da Roma'da vefat ettiğini büyük bir törenle haber aldığımız Monsenyör Profesör Mulla, büyük bir insan ve hakiki bir Türk'tü. Küçük yaşından memleketin ve ailesinden ayrılmış, uzun seneler tâhlî hayatını geçirdiği Yahancı'da, türk sahne teşirler, telkinler altında, tâhlîn garip bir orta olarak, dini değiştirmiştir, fakat, imam, fazıl ve kâmiî artığı nisbette de hakiki bir Türk ve yüksek bir vatanperver olmaktan nela uzaklaşmamış bir insanı.

Girdide Kandıye sahrinde Mulla'nın ailesinden 1880 senesinde dünyaya geldi. Babası mafîr bir doktor veืerî görögü, çocuklarının hem Türk - Müslüman hem de modern tâhlî ve terbiye almamasına çok dikkat ve ehemmiyet veren bir insanı. Evinde ödeten, diğer tanidik allelerinin çocukların da devam ettiğini bir mektep halinde bulundurdu. Büyük oğlu Mehmet Aliyi, Türkiye'de Abdülhamit devrinin hürriyet havası içinde tablü imânı vermeğini düşündürerek, Fransa'ya bizzat götürmüştü ve onu Aix-en-Provence'de bir liseye terleştirmiştir. Burada orta tahsilini bitirdikten sonra hukuk fakültesine giren Mehmet Ali Mulla'ya, o sırada bu üniversitede bulunan, meşhur Devletler Hukuku Profesör Yûsan asılı Politus'un talebesi olmuş, bu zat bilhâre tekrar Yunan ta-

nış ve objektif bir çerçeveye içinde hazırlayı, taşüp hisselerinden uzak olarak tenkip ve tertibine itinayı ve tekrirlerine ihtiyamı daima profesörüğün sâgasmas bir dâstûr saymış olduğu gibi derslerinde İslâmîyetin ulvi esaslarını, kuvvetli ahlâk ve fazilet prensiplerini izhar ve izah etmekten geri kalmadı. Hazret-i Peygamberin «Mekârim-i ahlâkın iman ve ikmâline memur edildim» veya «Edep (bilgi ve terbiye) dinin içte ikisini tegâl eders mânalarına gelen hâdis-i şerflerini daima tekrarlar

fu, duydugu alâka ve heyecanı bilmez mişahede etmiş ve kendisine bayran kâfîmîm. O, Türk mûnevveriyet ve tanışmactan, onları bilhâse Türkâuge ve Müslümanlıga at meslekeleleri konuşmaktan, bu konularda yeni yeni geyler öğrenmekten büyük bir ijtihâr ve sârur duyar, diğer tarafından, Româda mînâsabette bulunduğu veya muhabere suretiyle tanındığı kimselese, gerektiği yerde en yakın ve sıkıksız müsaâret ve yardımını bol bol harcar. Bu vadide, Sayın Avni Yaka-hoglu'nun Bertrand Russell'den

vâkkat tâbir ettiği medfenini Româda hazırlamakla beraber, bundan da tâcmenen âmidini kesmiyordu. Onun ikinci büyük arzusu, oldukça zengin ve seyki kitaplarından müteşekkî ihâtasas kütüphanesini İstanbul'da bir kütüphaneye naçıl ve vakıfetmek, bunları üniversitelerdeki Türk gençlerinin istifadesine arzıyelermekti. Düşünçesine göre, önlümüdeki yazın belki de İstanbul'a ve 60 seneden fazla bir zamandır hasretini duydugu vatanına gelecek, hem buradaki yakınılarını görecek, hem de son arzularının tâhakkukuna zemin arayacak ve bunların esbabını temine çalışacaktır. Fakat, mukadderat buna imkân vermedi. 24 Şubat'ta Roma'da ikamî ettiği Santo Union mîsesesinin küçük kilisesinde sabahleyin bizzat dîni ayîni içre ettiği sırada kilise mîhrâbinin merdivenlerinde düşüp, başı mermer basamaklara şiddetle çarpmış ve kendisi bayılmıştı ki, bir hafta süren kasa bir hastalık neticesinde 3 Mart'ta vefatı yüksübuldu ve Campo Verano'daki ebedî istirahâthâsına, çok sevgili Türk bayragına sarılı olarak gömüldü.

Monsenyör Mehmet Ali Mulla'nın, dîni camîmâzının red ve takbîhine uğrasa bile, yüksek ruhi, âlim ve faziletli bir insan ve hakiki bir Türk vatanperveri olarak son nefesini Hâk'ka teslim ettiğinde şüphe yoktur. Tanrı ona maşfîretini ihmân eylestîn

**Yazan:**

**Prof. Tayyip Gökbilgin**

ve yeri düştükçe bunu talebebine de öğretirdi. O, zaten, üç semavi dînde birçok müsterek ulvi esasları olduğuna inanır. Muâvi dîninin dîmid, Hristiyanlığın hürperverlik «Charité» ve Müslümanlığın ise iman üzerine müesses bulunduğunu, her üçünün de materyalist ve Allah'ı tanımayan zihniyete karşı tek cep he halinde, fakat, insanların tâaliî uğrunda gayret sarfetmeye memur ve mecbur olduklarını belâkî edildiğini bildirirdi. Ki, buna benzer inanç ve kanaatlerini, geçen Ekim ayı başlarında, Venedik'te, hentz Venedik Patriği ve Kardinal (Roncalli) bu-

yaptığı bir tercümesinde (2) te-saddîf ettiği müşküler, arasından hiç bir muârif olmadığı halde, büyük bir tehdîdle ve memnuniyetle hâle gelmesi hâdise-sini buna kâğıdî bir misal olarak zikredebiliriz.

Monsenyör Mulla, hattâ, Türk aydinları ile temasını bir yükseliş teşebbüsü gibi telâkî ederek ve bâyle göstererek, bundan duyduğu gurur ve sevinci, muhitinde gördüğü ve ahlâk ve faziletlerine itimad ettiği kimselesi de, Fransız, İtalyan, Belçikalı veya İsviçreli kim olursa olsun, ortak etmek istey ve filâhika, onların da kendisinin bu his ve arzusunu-

ve, geçen hafta ay... öspetimde  
Venedik'te, henuz Venetik Patrikliği ve Kardinali (Roncalli) bu  
bulunduğu esnada, Profesör Nier  
defilistyle görüştüğüm, bugünkü  
şu Türk dostu muhterem Papa  
XXXIII. Jean'dan da himnasesini  
bilmiyordum. Monsenýör Mulla  
Meryem Ana hakkında neşretti  
ğrı bir etüdinde (1) Ortodokslar  
ardan kendilerinin (Katolik  
muarız kardeşleri (dissidentler),  
Protestanlardan, kendilerinden  
ayrılan kardeşleri (séparés) gibi  
bahsettiği yerde Müslümanları  
yan da, bu konudaki telâkî ve  
görüşleri münasenetyle, «Müslü-  
man kardeşlerimize» diye bahset-  
mektedir.

isviçreli zan olursa olsun, orta etmek ister ve filhakika, onlarda kendisinin bu hiss ve arzusuna bulus ve samimiyetle istikrari kini temine muvaffak olurdu. Bu vadide, Saat Augustin'ın aseyenin yerde zahmet çekimi, gayet zahmet geçiçile bile bu günluğunca insan seve seve katnırı mânâsına gelen su vecizini kendisine şiar edindigini ölümlerde.

Tanrı'ya şükür, İlahileri okumak  
tığında şüphe yoktur. Tanrı ona  
mağfretmini ihsan etmesini

(1) «Comment certains meilleurs islamiques ont réagi au stimulant de quelques manifestations récentes de la doctrine et de la piété catholiques concernant la personne privilégiée de Marie mère de Jésus» Virgo Immaculata, Roma 1957.

(2) *İlimden beklediklerimize*  
İş Bankası Kültür Yayınlarından,  
Ankara, 1957.

**C.H.P. Seçim hazırlığına başladı**

Belediye seçimlerinin önlümsüzde-  
ki sonbahar ayları içinde yapılacağı  
şüylemeleri Üzerine, CHP, İstanbul  
il teşkilatı, şimdiden seçim öncesi  
hazırlıklarına girişmiş bulunmaktadır.  
Bu minasebette, CHP, İl İdare  
Kuruluna bağlı, bir «İ Daimî Seçim  
Komitesi» kurulmuştur. CHP, İl İda-  
re Kurulu Üyesi Abdurrahman Ar-  
alan'ın başkanlığında İl kısından te-  
şkilat eden bu komite, CHP, teşkilat  
ini seçimlere hazırlayacak ve bu  
günün ilgili faaliyetlerde bulunacaktır.

# V E F A T

Trabzon eşrafından merhum Derviş efendini  
oğlu; Nebiye Selçuk'un eşi; Nejat, Aydan, Yılmaz  
Selçuk ile Birsen Dilek'inbabası; Ali Rıza Selçuk  
Yehmi Selçuk ve Sahure Bütükbaşının kardeşleri  
Sabri Dilek ve Sema Selçuk'un kayımpederi; Hakkı  
Başaran, Ahmet Başaran ve Emine Sezgin'in eni  
esi; İbrahim Ertekin'in amcazadesi Tütün Tüccar

ABDÜLKADİR SELCUK

nüpteli olduğu hastalıktan kurtulamayarak 17 Mayıs 1959 Salı günü Hakkın rahmetine konulmuştur.

Cenaze 18 Mart 1959 Çarşamba (bugün) günü öle namazını müteakip Beyazıt camiinden kılınarak Edirnekapı Şehitliği'ndeki aile kabristanına tevdi edilecektir.

**G**ecen hafta verilmiş bir müzik haftasıydı. Gene Fransız viyolonselisti Guy Fallot 9/3/1959 günü Saray sitemasında bir resital verdi; ve 12/3/1959 günü Filarmonj konserine solist olarak katıldı. Bu viyolonselisti geçen yıl tanımisık. Gene yaşına verilemeyecek bir ustalıkla sahne yemmiş bir sanatçı. Resitaldeki program ileri eekici. Cais d'Harvelois'dan No. 2 suit resitalının başında yer almıştı. Ağırbaşlı, temkinli bir asılıp ve gösteristen uzak bir çalışma dinlettigti bu eserde gene sanatçı, ele aldığı bestevi.